

Herdenking 440 jaar Slag op de Mookerheide



Een aantal initiatiefnemers uit de gemeente Mook en Middelaar heeft de Stichting Huys te Mook opgericht. Vanuit deze stichting is het initiatief ontstaan om, in samenwerking met de gemeente, de Slag op de Mookerheide te herdenken en permanent lokaal en regionaal onder de aandacht te brengen.

Maandag 14 april vond deze herdenking onder grote belangstelling plaats. Na de opening door de voorzitter van de Stichting Huys te Mook, de heer Van Brunschot, sprak burgemeester Gradisen een welkomstwoord. Een in harnas gehesen "Lodewijk van Nassau" vertelde daarna geanimeerd over de Tachtigjarige Oorlog en in het bijzonder over de Slag op de Mookerheide. Na zijn relaas was het de eer aan de Gouverneur van de Koning, de heer Th.J.F.M. Bovens, om een plaquette te onthullen.

Het officiële gedeelte werd afgesloten met de onthulling van de eerste POI (Point Of Interest) op het Raadhuisplein, het startpunt van een 3,5 km lange historische wandeling die voert naar de indrukwekkende Mookerheide.

Na de herdenking was er gelegenheid om de eerste etappe van de wandeling te lopen, begeleid door Schuttersgilde "Sint Antonius Abt" uit Mook en Schuttersvereniging "Gilde St. Sebastianus" uit Middelaar. De etappe eindigde bij de Kapel O.L.V. van De Dwaallichtjes op de Mortel in Mook, waar een groep enthousiaste leerlingen van de Adalbertbasisschool de wandelaars met ridderspelen ontving.

Deze herdenking was een zeer geslaagd eerste initiatief van de Stichting Huys te Mook, waar we in de toekomst nog veel van mogen verwachten.