

Lezing 'Middelaar en de Slag op de Mookerheide'



Het Leespunt Middelaar nodigde op 2 juni de Stichting Huys te Mook uit om een lezing te geven over Middelaar en de Slag op de Mookerheide. Het werd een interessante en geslaagde avond. Ruim zestig mensen luisterden geboeid naar het verhaal van Theo van Brunschot (foto), toegelicht met mooie plaatjes van Hans Derks. Goed gestructureerd kwam aan de orde wat de aanleiding was tot de Tachtigjarige Oorlog en hoe het kwam dat juist in Mook en Middelaar een van de eerste gevechten van deze oorlog plaatsvonden. De bijzondere positie van Huize Middelaer, toen Kasteel Middelaer, en de wat dubie-

uze rol van Maarten Schenck van Nijdeggen werden toegelicht. Ook weten we nu dat wat bekend staat als de Slag op de Mookerheide zich voornamelijk afspeelde ten westen van de Mookerheide, in plaats van erop. Wat nu de uiterwaarden van de Maas zijn, was toen een zompig moerasgebied. De Spanjaarden dreven de huurlingen van Willem van Oranje vanuit het noorden door dit moeras richting de Riethorst. Al vluchtend kwamen de huurlingen terecht in een gebied waar je nauwelijks kans maakte er nog uit te komen. Volgens de verhalen werd dat gebied sinds die tijd, en ook nu nog, de Hel

of de Helkuil genoemd.

Had je dat overleefd dan kwam je in het Vagevuur, daar had je net wat meer kans om te ontsnappen. En had je dat gered, dan kwam je in het Hemmeltal, nu in het Reichswald, ook nu nog herkenbaar. Het is maar een weet! De filmpjes waarop de positie en bewegingen van beide legers gevolgd werd, boden een mooi en helder overzicht. Deze filmpjes zijn ook te zien in het nieuwe Educatief Bezoekerscentrum van Huys te Mook in het VVV kantoor aan de Witteweg in Plasmolen.

Alle verhalen over de Slag op de Mookerheide en andere lokale gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog werden zo levendig verteld dat je toch weer anders kijkt naar het nu zo rustige landschap rond Middelaar. De stichting zal in de toekomst, naast verdere educatieve activiteiten, haar blikveld uitbreiden, onder andere richting het Genneperhuis. Als het zover is, zullen we hen zeker opnieuw in De Koppel uitnodigen.