

**MOOK EN MIDDELAAR** Stichting Huys te Mook maakt mensen bewust van historische pracht die De Mookerhei herbergt

# Geschiedenis herleeft

**“Met name de wat ouderen onder ons zullen de uitdrukking ‘Loop naar de Mookerhei’ nog wel kennen. En ze zullen zich van de geschiedenislessen op school ook nog wel de Slag op de Mookerhei herinneren als onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog”, zo veronderstelt Theo van Brunshot.**

*Door Hans van Diest*

Hij is voorzitter en verteller van de Stichting Huys te Mook dat het regionaal historisch-cultureel erfgoed in ere wilt houden. “We doen dit op verschillende manieren. We organiseren bijvoorbeeld avondpresentaties voor volwassenen, die elke keer weer een feest van herkenning blijken te zijn. En tegenwoordig worden we gevraagd om passagiers van cruiseschepen, die hier aanmeren, iets te vertellen over dit gebied. Natuurlijk nemen we ze dan ook mee de hei op.”

Daar vond in 1574 de Slag op de Mookerheide plaats, de eerste grote veldslag in de Tachtigjarige Oorlog. Lodewijk en Hendrik van Nassau, broers van Willem van Oranje, vochten hier met hun huurlingenleger tegen het Spaanse gezag. De strijd duurde uiteindelijk tachtig jaar, van 1568 tot de Vrede van Munster in 1648. Bij deze vrede erkenden de grote Europese mogendheden van die tijd de soevereiniteit van de nieuwe Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de voorlo-



**Voorzitter en verteller Theo van Brunshot op de Mookerheide met een groep scholieren.**  
(Foto Hans van Diest)

per van onze huidige Nederlandse staat.

“We gaan ook naar de scholen in de regio, met een heel lespakket voor de groepen 7 en 8.” Bauke Eekma is, na een toevallige kennismaking enkele jaren geleden, ook toegetreden tot de stichting, inmiddels be-

stuurslid en ook verteller. Als voormalig onderwijzer voelt hij zich wel thuis in deze rol. “Ik vertel de verhalen in mijn rol als Teun Tamboer, met trommel en Geuzenlied. Het verhaal gaat tót aan de ‘Slag’. Dan gaan we met de hele groep de hei op en vertellen dan het verloop van 13 en 14 april 1574.”

Theo van Brunshot vervolgt: “Het bosgebied tussen Nijmegen en Mook was vroeger een grote heide, die in zijn geheel de Mookerheide werd genoemd. Ter hoogte van Molenhoek is de Heumense Schans nog terug te zien in het landschap. Wij nemen geïnteresseerden graag mee terug naar die voor Mook en

Middelaar zo roerige periode. Hoe zag onze streek er toen uit? Wat gebeurde er hier allemaal in deze ‘vreemde oorlog’? Hoe verliep de Slag op de Mookerheide precies en waarom raakte het Spaanse leger juist hier, bij ons op de Mookerheide, slaags met dat huurlingenleger. Overigens is er in de Tweede Wereldoorlog op deze heide ook flink gevochten en dat is nog steeds te zien. Het gebied speelde een belangrijke rol tijdens Operatie Market Garden en diende als uitvalsbasis voor Operatie Veritable.”

Samen met de andere bestuursleden (Maarten Vierhout, Hans Derks, Lee Tonnaer en Ernest Grosfeld) is er in de afgelopen jaren al flink wat bereikt. Er zijn diverse wandel- en fietsroutes uitgezet, waar er onlangs weer twee aan toegevoegd zijn; er zijn allerlei gidsen uitgebracht en de stichting heeft een eigen Bezoekerscentrum bij het VVV-kantoor in Plasmolen.

“We worden in en buiten de regio zeer gewaardeerd. Ook instanties als RBT-KAN en Liefde voor Limburg weten ons te vinden. Al met al hebben we ons vijfjarenplan bijna gerealiseerd. Er ligt nog één ambitie, of zeg maar droom: een groot Festival in Mook met een 16e eeuwse optocht, verklede schoolkinderen en een nagespeelde Slag op onze Mookerheide.”

Meer informatie op [www.huystemook.nl](http://www.huystemook.nl)