



Nieuwsbrief 22, april 2024

Beste Vrienden, leden van ons Comité van Aanbeveling en andere belangstellenden.

Inleiding

In deze Nieuwsbrief willen wij u graag bijpraten over het weekend van 13 en 14 april waarin de Stichting Huys te Moock samen met de gemeente Mook en Middelaar de 'Herdenking van 450 jaar Slag op de Mookerheide' heeft gevierd. De conclusie kan niet anders zijn dan dat we een geweldig mooi feest hebben kunnen vieren wat bij de aanwezigen nog lang in herinnering zal blijven, zeker ook omdat de weergoden ons bijzonder gunstig gezind zijn geweest. De lang gekoesterde 'droom' van Huys te Moock is meer dan uitgekomen.

Vrijdag 12 april

Op vrijdag 12 april arriveerden zo'n 60 re-enactors op de Maaskade in Mook waar het feestterrein in gereedheid was gebracht. Al snel stond de eerste van uiteindelijk een reeks van tenten van een echt huurlingen kampement. En terwijl de kookvuurtjes ontstoken werden nam het aantal toeschouwers in aantal snel toe.

Zaterdagochtend 13 april

De feitelijk herdenking begon in Heumen. Vóór de Joriskerk aldaar begon het programma met speeches, vendelzwaaien, muziekoptredens en de mogelijkheid om het Protestante kerkje en binnen het monument van Lodewijk en Hendrik te bezichtigen.

Zaterdagmiddag 13 april

Dat was het moment waarop de feestelijkheden in Mook een aanvang namen. Met een kanonschot van het veldkanon

Barbara werd het feest geopend en konden re-enactors en het schuttersgilde de eerste demonstraties ten beste geven. Om twee uur verzamelden de kinderen van de verschillende basisscholen zich op twee vertrekpunten buiten het dorp, om verkled als huurlingen en Spaanse soldaten, onder feestelijke begeleiding van muziek, schutters, re-enactors, paarden en iedereen die wilde meelopen, op te marcheren naar het centrale feest op de Maaskade. Het was meer dan indrukwekkend om de twee stoeten, als een vlaggenzee, door Molenhoek en langs de Maas te zien optrekken.

Het was bijna een emotioneel moment toen de twee stoeten elkaar op de Maaskade **ONTMOETEN en BEGROETEN**. De keuze om als thema '**Vrede en Vriendschap**' te kiezen (in plaats van een veldslag na te spelen) kreeg zijn hoogtepunt op het moment dat vlaggendragers van beide stoeten deze vlaggen uitwisselden en elkaar de hand schudden. Het motto '*Handen zijn er niet om wapens op te pakken maar om vriendschap te sluiten*' werd in deze handshake bezegeld. Dat was dan ook hét fotomoment voor de krant.



Daarna kon het feest helemaal los. Met demonstraties van oude ambachten, stands van verschillende organisaties, eettentjes (met de nodige drankjes) met voor elk wat wils en een horecaterras was het goed toeven voor het massaal toegestroomde publiek. Ondertussen waren overal op het terrein re-enactors actief en vermaakte het muziekgezelschap Vive les Gueux iedereen met bij die tijd passende liederen. Het festijn werd afgesloten met een lawaaiconcert en opnieuw een daverende salvo van het veldkanon Barbara.



Op het hoogtepunt van het feest waren er naar schatting meer dan 2000 mensen aanwezig. Met het publiek van vrijdag en vroeger op de zaterdagmiddag (zeker zo'n 500 mensen), de aanwezigen in Heumen op zaterdagochtend (schatting 200 tot 250 mensen) en de mensen die de nieuwe fietstocht van zondagmiddag (zie onder) hebben gefietst (> 50 fietsers) hebben we met de feestelijke 'Herdenking 450 jaar Slag op de Mookerheide' van Huys te Mook tegen de 3000 bezoekers een onvergetelijke herdenking bezorgd. En dat alles mede dankzij het prachtige weer met overvloedige zon, een temperatuur van boven de 20 graden en een schitterende bries voor vrolijk wapperende vlaggen overal.

Zondag 14 april

Deze dag was natuurlijk de officiële herdenkingsdag van de Slag op de Mookerheide. De organisatie hiervan lag in handen van de gemeente Mook en Middelaar.

Het karakter van deze herdenking was meer ingetogen met als start een viering in de kerk met één deel dat gewijd was aan een oecumenische dienst gevolgd door een aantal speeches.

Daarna trok het gezelschap van genodigden en dorpsbewoners naar buiten naar het feestelijk versierde Raadhuisplein waar een overvloedige dorpslunch werd geserveerd, opgeluisterd door voordrachten en muzikale optredens van het gezelschap Vive les Gueux.

De officiële herdenking werd, onder grote belangstelling, afgesloten met de onthulling van een prachtig kunstwerk van de hand van de heer Ysbrandt Roovers op de rotonde voor het gemeentehuis. Onder begeleiding van een grote groep re-enactors kwijten zich de gouverneur van Limburg de heer Roemer en de burgemeester van Mook en Middelaar de heer Gradisen van hun officiële taak als onthullers van een metershoge afbeelding van Lodewijk en Hendrik van Nassau te paard, als aanvoerders van het Opstandelingenleger van Willem van Oranje. Menigeen onder het publiek zal gedachte hebben 'Ze zijn eindelijk thuis'.



Zondagmiddag 14 april

De festiviteiten werden afgesloten met de introductie van een nieuwe fietsroute van de Stichting Huys te Mook. Het routeboekje behorende bij deze fietsroute heeft als titel 'In het Spoor van de Spanjaarden' en beschrijft de route die het Spaanse leger volgde op 13 en 14 april 1574 alvorens de Spanjaarden in de Slag op de Mookerheide het huurlingenleger van Lodewijk en Hendrik wisten te stoppen in hun opmars. Gedurende het hele weekend werd dit routeboekje gratis verstrekt.

Met een flinke groep fietsenthousiastelingen werd de ronde van zo'n 30 kilometer afgelegd met onderweg overal verhalen over de Spaanse opmars, een terrasje halverwege en natuurlijk een bezoek aan het monument van Lodewijk en Hendrik in de protestante kerk in Heumen.

Dank

Dit geweldige dorpsfeest en deze memorabele 'herdenking 450 jaar Slag op de Mookerheide' heeft alleen plaats kunnen vinden door de inzet van velen. Van wambuis- en vlaggenaaisters tot verkeersbegeleiders en van toiletbeheerders tot terreinsurveillant, voor iedere taak vonden we vrijwilligers die graag hun bijdrage wilden leveren. Mede dank zij hen is het een prachtige dag geworden. Via deze weg willen we deze mensen nogmaals hartelijk bedanken

Kortom: het is een geweldig herdenkingsweekend geworden met een feestelijk en een officieel deel. Beide delen samen maakten het tot een onvergetelijk dorpsfeest met de kinderen centraal waarmee de herinnering aan de Slag op de Mookerheide ook weer voor een volgende generatie in het collectief geheugen is opgeslagen.



Afsluitend

Met dit jubileum sluit de Stichting Huys te Mook een periode af. Maar er begint ook weer een nieuwe periode, met nieuwe ambities en nieuwe plannen. Mocht u interesse hebben om ons op een of andere manier te willen steunen, als vriend, als lid van ons bestuur of als vrijwilliger, laat ons dat gerust weten op info@huystemoock.nl of bel een van onderstaande bestuursleden.

Marie-Louise Buckens (06-10069274), Theo van Brunschot (06-20177917), Bauke Eekma (06-22558019), Ernest Grosfeld (06-53132542), Theo Vlaar (06-50237393).

Uitgebreide informatie over Huys te Mook vindt u op www.huystemoock.nl



Huys te Mook